

Degenen die ik liefheb  
verlaat ik, om diegenen die  
ik liefhad terug te vinden.

Ze/Hij/Je hield nog zo van  
het leven...

Het leven is wat je gebeurt,  
terwijl je andere plannen  
maakt. J. Lennon

Zo sterk, zo zorgzaam,  
zo lief.... *(eigen interpretatie)*

Sterker dan de dood is de  
liefde.

Slechts over blijft de  
herinnering van hoe ik  
leefde op aarde.  
En voor degene die  
achterblijft, heeft dat de  
meeste waarde.

Wie je was,  
wat je deed en wat je wist  
te geven,  
zal zonder einde in ons hart  
voor altijd verder leven.

Opeens stond onze wereld  
stil en deze zal nooit meer  
hetzelfde zijn.

Je moet zeilen op de wind  
van vandaag.  
De wind van gisteren helpt  
je niet vooruit.  
De wind van morgen blijft  
misschien wel uit.  
Je moet zeilen op de wind  
van vandaag.

Wat ons bindt is sterker dan  
wat ons scheidt.

Zo is het goed.  
Buiten de kou.  
Buiten de wereld.  
Niets wat nog moet.  
Zo is het goed.

Doof nu het licht en sluit je  
ogen en vergeet de strijd.  
Jouw leven hier is  
omgevlogen, maar de liefde  
blijft.  
En waar jij gaat, zijn zon en  
maan gelijk.

De kleinste bloem is daar als  
de hoogste eik. (Rob de Nijs)

Huil niet omdat ik er niet  
meer ben,  
maar glimlach omdat ik er  
was.

De strijd is gestreden, met  
telkens nieuwe moed.  
Verbazingwekkend krachtig,  
't is op, zo is het goed.

De hemel heeft er een  
mooie ster bij.

Hij/Zij was er altijd,  
voor iedereen met raad en  
daad.

Nog zoveel te doen, zoveel  
te geven,  
nog niet klaar met dit leven.

Als iets liefs je verlaat....  
Blijft nog altijd de liefde....

Men moet niet treuren om  
wat niet meer is.  
Maar gelukkig zijn om wat is  
geweest.

Ze was zo eigen, in alles wat  
ze deed.  
Haar lachen, haar huilen,  
haar liefde en haar leed.

Hoe kan het leven, wat zo  
zonnig was, opeens zo droef  
en donker worden?

De strijd is gestreden, het is  
goed zo.

Altijd samen, nooit alleen,  
onafscheidelijk, altijd één.

Voor jou ging het sterven  
niet ineens, je hebt er  
moedig voor gestreden.  
Niemand kan weten wat je  
hebt gevoeld, ook niet wat  
je hebt geleden.

Achter je ligt een leven van  
werken en plicht.  
En juist dat bepaalde in alles  
jouw gezicht.  
Flink was jij je hele leven,  
moedig ben je tot het eind  
gebleven.  
Flink wil je nu dat wij zullen  
zijn, maar afscheid nemen  
doet ons zo'n pijn.

Niemand die het weten kan  
hoeveel ik van je hou.  
Niemand die mij troosten  
kan in mijn verdriet om jou.  
Niemand die begrijpen zal  
hoe vreselijk ik je mis.  
Niemand die beseffen zal  
hoe erg die pijn wel is.

Als ik dood ben treur dan  
niet.  
Ik ben niet echt dood moet  
je weten, het is mijn  
lichaam dat ik achterliet.  
Dood ben ik pas als je me  
bent vergeten.

Het is ons maar geleend, de  
vele mooie dingen.  
Ons onuitwisbaar eigendom  
zijn de herinneringen.

Vele gelukkig jaren waren  
we samen, samen waren we  
één.  
Nu jij er niet meer bent,  
moeten we verder zonder  
jou, dus alleen.

Groot was zijn liefde,  
groot is nu het verdriet.  
Mooi de herinneringen  
die hij/zij ons achterliet.

Stil ben je van ons  
heengegaan,  
je hebt altijd voor ons klaar-  
gestaan.  
Geborgenheid en liefde heb  
je ons gegeven, zo was je je  
hele leven.  
Je was een schat voor ons  
allen,  
je te moeten missen zal ons  
zwaar vallen.

Sterven doe je niet ineens  
maar af en toe een beetje.  
En alle beetje die je stierf,  
't is vreemd maar die  
vergeet je.  
Het is je dikwijls zelfs  
ontgaan,  
je zegt ik ben wat moe.  
Maar op een keer dan ben  
je aan je allerlaatste beetje  
toe.

Afscheid is de geboorte van  
een herinnering.

Belangrijk is niet alleen de  
weg die je gaat, maar ook  
het spoor dat je achterlaat.

Achter tranen van verdriet,  
schuilt de glimlach van  
herinnering.

Waarom al dat vechten,  
waarom al die pijn.  
Je wilde hier niet weg,  
je wilde bij ons zijn.  
De strijd was oneerlijk en  
geheel niet terecht.  
Je wilde graag verder maar  
verloor dit gevecht.

Soms  
zou ik willen  
dat gisteren  
nooit voorbij ging  
omdat vandaag  
alles zo anders is.

Samen plezier, samen op  
reis,  
samen een eenheid, samen  
eigenwijs.  
Samen kwaad, samen goed,  
samen verdriet en samen  
weer moed.  
Nu verder zonder  
hem/haar, dat doet pijn,  
te weten nooit meer samen  
te zijn.

Een moeder sterft altijd te  
vroeg, al wordt zij nog zo  
oud.  
Je bidt dat God haar sparen  
zal omdat je van haar  
houdt. Maar als de dagen  
knellen gaan, zij wordt ziek,  
moe en benauwd. Bid je dat  
God haar halen zal omdat je  
van haar houdt.

Helpen was je leven.  
Voor iedereen stond je  
klaar.  
Dank voor alles wat je hebt  
gegeven.  
Dank voor hetgeen wij  
betekenden voor elkaar.

Je was een rots in de  
branding en koerste recht  
door zee.  
Je trotseerde storm en  
golven.... alleen... je had de  
wind niet mee.

Langzaam ben je van ons  
weggeleden, elke dag een  
beetje meer.  
Telkens werd je weer iets  
ontnomen. dat deed jou en  
ons zeer.  
Het is een gemis, een stille  
pijn, dat je nooit meer bij  
ons zult zijn.

Zij/Hij had het leven (zo) lief

Nooit klagend, nooit  
vragend,  
zijn lasten in stilte dragend.  
Zijn handen hebben voor  
ons gewerkt,  
zijn hart heeft voor ons  
geklopt.  
Zijn ogen hebben ons tot  
het laatst gezocht.

Optimistisch tot het laatste  
niet moeilijk maken voor je  
naasten.  
Gesloopt van al je krachten  
bleef je op een betere dag  
wachten.  
Wij waren jouw lust en je  
leven, er is helaas geen tijd  
meer gegeven.  
Jij streed vol moed en  
kracht. Lieve .... , rust nu  
maar zacht.

Beetje bij beetje moesten  
we je verlaten,  
we konden uiteindelijk niet  
meer met je praten.  
De blik, die stilte, dat deed  
vaak zeer.  
De vader/moeder/vriend  
van vroeger was je niet  
meer.

Heel bijzonder, heel  
gewoon.  
Gewoon heel bijzonder...

Altijd samen, nooit alleen,  
onafscheidelijk, altijd één.

Leven is:  
vast willen houden  
en toch los  
moeten laten.

De zon scheen  
De vogels floten  
De bloemen bloeiden  
en toen werd het stil